



In dankbare herinnering aan

Gerharda Evering-Kamphuis

echtgenote van
Gerhardus Hendrikus Evering

Moeder werd op 5 maart 1932 geboren in Losser als 8e in een gezin van 11, waarvoor zij al op jonge leeftijd zorgde. Het was hard werken, maar er waren ook veel mooie momenten. Het overlijden van haar moeder kwam als een grote klap. Ze kon pas verder leven, nadat haar moeder in een droom aan haar verschenen was. Dit heeft haar geloof gesterkt.

De verkeringstijd met vader was een periode van veel plezier. Op 23 augustus 1961 zijn ze getrouwd en gingen wonen aan de Scholtinkstraat waar een jaar later Miriam geboren werd. Na de komst van de tweeling Henri en Berto zijn ze verhuisd naar de Steenstraat 20, waar ze ruim 40 jaar gewoond hebben en waar ook Ingrid en Anton zijn geboren.

Moeder genoot van onze kinderjaren. Ze was erg zorgzaam en altijd in voor een spelletje. Met het gezin werd er veel op uitgetrokken, de natuur in. Toen de kinderen uitvlogen, was er meer tijd voor elkaar. Ze genoten ervan om er samen op uit te gaan. Ook werden er vanaf dat moment vakanties geboekt bij Van Kempen. De bus bracht hen naar

de mooiste plekken en hier genoten ze intens van. Met de komst van de kleinkinderen brak een leuke tijd aan. Moeder had voor elk van de kinderen speciale aandacht en mocht ze graag verwennen met snoepjes.

Met het ouder worden kwamen ook de ongemakken. Vaak kon ze niet meer de dingen doen, die ze graag wilde. In goede periodes genoot ze en in de mindere was er gezelligheid thuis. Er is heel wat afgekaart. Veel verdriet heeft ze gehad om de ziektes en het in zeer korte tijd overlijden van veel familieleden.

Een grote tegenslag was het dat moeder leed aan de ziekte Alzheimer. Het huis aan de Steenstraat werd te groot en er werd verhuisd naar de Neercasselstraat. Moeder is hier erg gelukkig geweest.

Haar gezondheid was erg broos, toch kwam haar overlijden op 29 januari 2008 heel onverwacht. Op 2 februari hebben wij haar begraven op het R.K. kerkhof van de Maria Geboortekerk.

Moeder, bedankt voor alle liefde, gezelligheid en goede zorgen.

Voor uw blijk van medeleven en uw aanwezigheid bij haar uitvaart zijn wij u zeer dankbaar.

G.H. Evering
Kinderen en kleinkinderen