

Dankbare herinnering aan

HENDRIK KAMPHUIS

echtgenoot van

Thea Behrens

Hij werd geboren op 25 september 1924 in Beuningen (gemeente Lossler). Hij overleed in Oldenzaal op 13 maart 1976, nadat hij het Sacrament van de Zieken had ontvangen. Op 17 maart d.a.v. namen we afscheid van hem tijdens de Eucharistieviering in de parochiekerk van de Allerh. Drieëenheid en op de begraafplaats in Oldenzaal.

Hij werd geboren in een groot gezin. Geen wonder dat hij daarin leerde, dat een mens niet stil mag zitten. In zijn werk legde hij daarom al zijn krachten. En in zijn vrije tijd zat hij evenmin stil, maar hield hij zich bezig met de duiven en de tuin.

Bijzonder zwaar werd hij getroffen, toen hij vijf jaar geleden gedwongen werd tot een stil leven en tot stil zitten door een ziekte. Wie kan meten of na-voelen, wat in zijn hart is omgegaan?

Jezus vraagt na zijn dood aan de leerlingen van Emmaus: „Moest de Christus dit alles niet lijden om zijn glorie binnen te gaan?”

Thea, ik laat je plotseling alleen achter. Wees zeker van mijn dankbaarheid. Mild was je in mijn leven en ziekte. Vindt nu ook de kracht om zonder mij te leven. Moge God die kracht geven, zoals Hij mij het eeuwig leven geeft.

Voor de vele blijken van medeleven ondervonden bij het overlijden van mijn lieve man zeg ik u hartelijk dank.

Th. A. B. Kamphuis-Behrens

Oldenzaal, maart 1976
Tankenbergstraat 11