





Dankbare herinnering aan

HENDRIKUS ANTONIUS KAMPHUIS

echtgenoot van Femie Kamphuis

Hij werd geboren in De Lutte op 1 november 1930. Na enkele weken ziekte overleed hij op 9 juli 2005 in het ziekenhuis te Enschede op 74-jarige leeftijd.

Op 13 juli jl. hebben wij afscheid van hem genomen tijdens de uitvaartdienst in de Mariakerk te Oldenzaal, waarna we zijn lichaam te ruste hebben gelegd op de begraafplaats aan de Schipleidelaan.

Arbeidzaam en in grote eenvoud heeft hij geleefd. Hij was een man van weinig woorden, maar ieder die hem kende wist dat hij met weinig tevreden was. Hij heeft het werk nooit geschuwd en was hard voor zichzelf.

Hij was geboeid door alles wat er groeide en bloeide en trots op hetgeen hij verbouwde en verzorgde. Na een ongelijke strijd is hij na een kortstondig ziekbed in vrede gestorven.

Een vader krijg je niet voor niets

Toch is het zo ongeveer je duurste bezit

Daar denk je steeds te weinig aan

Tot hij voorgoed is heengegaan.

Voor uw belangstelling en medeleven welke wij mochten ontvangen van u, na het overlijden van mijn man, onze vader en opa, zeggen wij u hierop onze oprechte dank.

Femie Kamphuis-Oortman
Kinderen en kleinkinderen

Oldenzaal, juli 2005