



Dank, goede vrienden, voor al het mooie  
dat wij samen beleefd hebben.

In dankbaarheid gedenken wij

**HENDRIKUS JOHANNES KAMPHUIS**

echtgenoot van A. J. M. Reuvers,  
vader van Raymond.

Geboren 28 augustus 1937 te Enschede  
en aldaar overleden op 7 januari 1984.  
Na de H.Eucharistie in de H.Hartkerk  
op 11 januari d.a.v. vond de crematie  
plaats te Usselo.

**MIJN MAN**

Over de goedheid van mijn man zou ik  
heel veel kunnen zeggen.

Alle woorden ter wereld zijn echter  
niet in staat om weer te geven wat hij  
voor mij en mijn zoon heeft betekend.

Wij waren in zijn leven de as, waar  
alles om draaide.

De herinnering aan hem zal mij steeds  
met liefde vervullen.

Ik hoop dat ik hieruit de kracht voor  
de toekomst zal kunnen putten.

Alie

**MIJN VADER**

Als ik aan mijn vader denk, dan denk  
ik aan behulpzaamheid.

Hij stond altijd voor anderen klaar en  
stimuleerde mij om dat ook te doen.

Als anderen 'n beroep op hem deden,  
dan liet hij zijn eigen werk daarvoor  
liggen.

Op mijn vader kon je rekenen! Altijd!  
Een veertig-urige werkweek bestond  
voor hem niet. Hij wás er gewoon, als  
hij nodig was.

Hij praatte veel met mij. Naarmate ik  
ouder werd, werd mijn vader steeds  
meer mijn vriend.

Ik heb gelukkig veel met hem gepraat  
en met hem gelachen.

Hij is veel te vroeg gestorven. Ik had  
nog zoveel samen met hem willen  
doen... Ik wil proberen te worden,  
zoals hij was.

Raymond

---

Voor uw bliken van medeleven en  
belangstelling danken wij u hartelijk.

Alie en Raymond Kamphuis

Enschede, 11 januari 1984  
Hendrik Smeltweg 55