

*'Ons Pa' heeft geleefd zoals hij was
Hij is vredig gestorven
en zo is het goed.*

In dierbare herinnering aan

Hendrikus Johannes Kamphuis

Hain

* 26 februari 1923

† 28 november 2011

Geboren in Oldenzaal als derde zoon, in een gezin van acht, groeide hij op in zijn geliefde stad. Altijd heeft hij zich een echte Oldenzaler gevoeld. Op 31-jarige leeftijd trouwde hij met zijn Sientje uit Denekamp. Daar is hij destijds ook gaan wonen. Behoudens een korte uitvlucht naar Oldenzaal heeft hij daarna zijn verdere leven aan het kanaal Almelo-Nordhorn gewoond.

Zijn werkzame leven heeft hij als schilder, eerst in het bedrijf van zijn vader en later bij de gemeente Oldenzaal, doorgebracht.

Schilderen was niet alleen zijn werk, maar daarnaast was schilderen op linnen in olieverf zijn lust en leven. Vele schilderijen heeft hij in opdracht gemaakt, naast de vele schilderijen die hij van de natuur gemaakt heeft. Behalve

schilderen hield Pa veel van klassieke muziek, waar hij dan ook veel van wist en over kon vertellen.

Ook fietste hij veel, maar dan hoofdzakelijk naar Denekamp om daar de dagelijkse boodschappen te halen in opdracht van Sientje. Voor veel Denekampers was hij dan ook een bekende verschijning in het dorp en hij genoot van alle aandacht die hij kreeg.

Het laatste levensjaar heeft hij doorgebracht in het verpleeghuis Gereia te Oldenzaal, maar hij bleef terugverlangen naar zijn plekje aan het kanaal. Niet meer tijdens zijn leven, maar de dagen na zijn sterven en voor zijn begrafenis, was hij weer even terug op zijn oude vertrouwde plekje aan het kanaal.

Op vrijdag 2 december hebben we thuis en middels de afscheidsviering in de Sint Nicolaaskerk afscheid van hem genomen en aansluitend hebben we hem naar zijn laatste rustplaats op het R.K. kerkhof in Denekamp gebracht.

Wij danken u voor de belangstelling en het medeleven na het overlijden van mijn man, onze vader en opa.

Sientje Kamphuis
Martien en Ria Kamphuis - Rouwers
Wim en Marites Kamphuis - Zafico
Benjie
Betuus 