





Stil en eenvoudig ging hij de weg die hij als Christen gekozen had.

Wij willen graag dat U blijft denken aan

**HENDRIKUS MARINUS ANTONIUS
KAMPHUIS**

echtgenoot van

MARIA ANTONIA NIJLAND

Geboren op 3 september 1912, ging hij na een lang ziekbed, toch nog onverwachts van ons heen op 30 januari 1987.

Zijn leven heeft zich gekenmerkt door de zorg voor de dingen die hij lief had.

De zorg voor zijn gezin hield hem altijd bezig. Daarnaast was hij een groot vakman die zijn werk lief had en zich daar ten volle voor inzette.

Een van zijn liefhebberijen was het zingen in de kerk.

50 jaar heeft hij zich ingezet als zanger, eerst op het Antoniuskoor, later in de nieuwe kerk in Zuid-Berghuizen. Ontelbare keren heeft hij gezongen op feestdagen, huwelijken en begrafenissen.

Voor het gezin was hij een zorgzame vader.

Als zijn kinderen denken wij dankbaar terug aan de vele wandelingen en fietstochten in de natuur, waarvan hij een groot liefhebber was en waarover hij zo veel kon vertellen.

De laatste jaren van zijn werkzaam leven was hij ziek en slecht ter been.

Maar de grote zorgvuldigheid van Ma heeft hem altijd erg goed gedaan. Zij heeft hem dan ook thuis met liefde verzorgd tot het echt niet meer kon.

Vooral de laatste weken ging zijn gezondheid zo sterk achteruit, dat hij op 30 januari in rust en stilte van ons is heengegaan.

Moeder, de kinderen en kleinkinderen willen hem deze rust gunnen.

Moge hij rusten in vrede.

Voor Uw blikken van belangstelling en medeleven zeggen wij U hartelijke dank.

Uit aller naam
Mevr. M. Kamphuis - Nijland
Beatrixstraat 62
Oldenzaal.