

Blijf vertrouwen.
Eens zien wij
elkander weer.





Wil in uw gebed gedenken

HERMAN KAMPHUIS

weduwnaar van

Geertruida Maria Lemmink

Hij werd geboren op 7 oktober 1888 te Losser. Na voorzien te zijn van het H. Sacrament der Zieken is hij overleden te Oldenzaal, op 22 januari 1983. Op 26 januari d.o.v. hebben we zijn lichaam te ruste gelegd op het r.k. kerkhof aan de Hengelosestraat.

Herman kwam voort uit een sterk geslacht in de wijk Zuid-Berghuizen. Hij was vele jaren gelukkig getrouwd, volgde vol aandacht zijn kinderen op hun levensweg en had een liefdevol hart voor zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen. Van nature was hij een punctueel man; als hij zich ergens voor inzette, dan deed hij het voor de volle honderd procent. Niet alleen gebeurde dat op zijn werk bij de spoorwegen, maar ook anderen hebben daarvan geprofiteerd. Zo is hij ongeveer 25 jaar bestuurslid geweest van St.Raphaël, de vroegere vakbond voor het spoorwegperso-

neel. Bovendien heeft hij lange tijd in het bestuur van de plaatselijke K.V.P. gezeten. En vele Berghuizenaren zullen zich herinneren, hoe hij bij hen aan huis kwam om te kollekteren voor de r.k. universiteit te Nijmegen. Voor het vele werk, dat hij voor de voetbalclub in Berghuizen heeft gedaan, heeft deze vereniging hem beloond met het ere-lidmaatschap. Toen hij diep in de tachtig was en niet meer in staat van die grote wandelingen te maken, verhuisde hij naar het bejaardentehuis „De Molenkamp“. Het personeel stond daar met liefde voor hem klaar; maar zolang het kon, verzorgde hij zichzelf en zijn kamer. Uren kon hij zitten kaarten met andere bewoners van het huis. Hij vond het gezellig als er familie op bezoek kwam; dat gebeurde regelmatig en hij was er erg op gesteld. Nu is er een eind gekomen op de door hem gewenste leeftijd van 94 jaar. We vertrouwen dat dit leven van geloof, hoop en liefde zijn bekroning gevonden heeft bij God. Moge hij rusten in vrede.

Voor de vele blijken van belangstelling onderonden tijdens de begrafenis van onze lieve vader, groot- en overgrootvader betuigen wij u onze oprechte dank.

Fam. Kamphuis.