



Dankbare en blijvende herinnering aan

Herman Kamphuis

echtgenoot van Annie Olde Monnikhof

vader van André en Petra,
Paul en Karin, Irma en Benny

en opa van Jarno, Ellis, Rick,
Thijs, Fleur † en Lars

Pa werd geboren op 28 december 1924 te Ootmarsum en overleed, na gesterkt te zijn door het Heilig Sacrament der Zieken, op zijn 74e verjaardag te Enschede.

Op 2 januari 1999 hebben we hem te ruste gelegd op het R.K. kerkhof in Lonneker.

Pa is 30 jaar lang zuivelmedewerker geweest. Hij heeft dit met plezier al die jaren gedaan. De hele familie kon ieder jaar weer genieten van de uitstapjes van de melkfabriek. Door zijn werk werd hij een ochtend-

mens. Ook toen hij op 58-jarige leeftijd in de VUT ging trok hij er 's morgens vroeg op uit met de fiets. Ook was hij een grote natuurliefhebber. Tuinieren was zijn lust en zijn leven. Hij bracht vele uren door in zijn tuin, de broeikas en bij zijn kippen. Tot zijn grote spijt moest hij om gezondheidsredenen zijn kippen wegdoen. Later kon hij ook niet meer zijn hobby in de tuin en kas uitoefenen. Door de aanpassingen thuis, maar vooral door de goede verzorging van ma, kon hij tot het laatst thuis blijven. Ook zijn gevoel voor humor bleef tot de laatste dag. Tot zijn grote vreugde heeft hij de kerstdagen nog door kunnen brengen met de mensen waar hij veel van hield; zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.

Bedankt Herman, pa en opa voor al je goede zorgen, je zult een blijvend voorbeeld voor ons zijn. We zullen je missen.

Voor uw medeleven en belangstelling willen wij u hartelijk danken.

Annie Kamphuis-Olde Monnikhof
Kinderen en kleinkinderen.