



Murillo

H. Antonius van Padua.

Deze is als de man, die zijn huis
op een rots gebouwd heeft.



Bid voor de Ziel van Zaliger

HERMANUS KAMPHUIS

Echtgenoot van

MARIA GERTRUDIS IJLAND,

geboren te Beuningen 27 April 1877, voorzien van het H. Oliesel aldaar overleden 7 October 1943 en den 11en October d.o.v. begraven op het R. K. Kerkhof te Denekamp.

Eenvoudig, oprecht en godsdienstig was zijn leven, en zijn roem bestaat in de getuigenis van een goed geweten dat hij volgens Gods geboden zijn leven en dat van zijn huisgenooten heeft ingericht. De zoetste vertroosting, die men in 't graf meeneemt is de getuigenis dat men een onberispelijk echtgenoot, een goede vader is geweest en aan de kinderen degelijke beginselen en christelijke deugden als erfenis nalaat. Daarom is zijn dood geen verlies maar een gewin, omdat hem de kroon des eeuwigen levens wordt geschonken als loon voor een welbested leven.

Dierbare echtgenoot en vader, kostbaar was ons uw leven. De onverwachte scheiding valt ons zoo zwaar en ons gezin is in diepen rouw om uw heengaan. Doch treuren willen wij niet, omdat gij ons geleerd hebt ons vertrouwen te stellen op God en bij Hem onzen troost te zoeken. Eenmaal zullen we u weerzien in eeuwige vreugde. We zullen uw goede lessen intusschen niet vergeten en u blijvend gedenken in onze godvruchtige gebeden.

Mijn Jesus barmhartigheid.