



Het is goed zo...
Als het leven niet meer gaat
zoals je had gehoopt
als veel je wordt ontnomen
als je moet toelaten dat een ander je verzorgt
als het leven niet meer leven is
dan komt de tijd dat je verlangt naar rust
dat het einde is gekomen...

Ida Velthuis - Kamphuis

7 mei 1942

10 augustus 2014

Ida werd geboren op 7 mei 1942 in Losser.
In 1963 leerde ze haar grote liefde Gerrit kennen met
wie zij bijna 51 jaar een prachtig leven heeft gehad.
In augustus 1974 werd hun liefde bekroond met de
geboorte van hun zoon Gerald. In de jaren die volgden
kwamen er een lieve schoondochter Maike en
drie prachtige kleinkinderen bij, Noa, Sem en Mats.
Ondanks alle tegenslagen bleef ze altijd positief.
We zijn heel dankbaar voor haar liefde en zorg en zullen
haar intens missen.

Voor alle ontvangen steun en medeleven
zijn wij u heel erg dankbaar.