



In dankbare herinnering aan

Jan Kamphuis

echtgenoot van Gerda Veelers

Hij is geboren op 4 maart 1946 in Losser. Opgegroeid en tot zijn huwelijk gewoond in Hengelo. Daarna in Ootmarsum en aldaar overleden op 7 februari 1997. Op 12 februari hebben we in een uitvaartdienst in de parochiekerk van de H. Simon en Judas te Ootmarsum afscheid genomen, waarna we hem te ruste hebben gelegd op het parochiële kerkhof aldaar.

Terugkijkend naar Jan komt het beeld naar boven van een hardwerkende, handige man die allerlei klusjes aan kon. Aan zijn huis heeft hij enorm veel dingen opgeknapt, verbeterd en steeds mooier gemaakt.

Eén van zijn hobby's was tekenen en schilderen. Hij was hierin zeer bekwaam. Hij maakte prachtige schilderijen en tekeningen van zijn kinderen Annemiek en René, van landschappen en andere dingen in de natuur die hij mooi vond.

Zijn 50e verjaardag heeft hij met veel plezier meegeemaakt. Hij heeft hier met veel voldoening naar teruggekeken.

Nadat 3 jaar geleden bekend werd dat hij aan een ongeheelrijke spierziekte leed, heeft hij dit gelaten geaccepteerd. Jan maakte zich meer zorgen om zijn vrouw en

kinderen dan om zichzelf. Hij kon nog genieten van de mooie dingen in de natuur. Hij maakte zo lang als het nog mogelijk was fietstochten. Hij trok er samen met Gerda met de auto op uit, de fietsen achterop, en hij genoot van elke dag.

Hij wilde zoveel mogelijk genieten van de mooie dingen. Jan wilde nog met de Zonnebloem een vakantie meemaken. Hij dacht aan eind april of begin mei. Niet later zei hij want dan kan ik het misschien niet meer meemaken. Hij voelde dat zijn krachten snel minder werden.

Jan kon ook genieten van muziek. Vooral de laatste weken heeft hij heel veel geluisterd.

Gerda heeft hem tot het allerlaatste thuis kunnen verzorgen. De laatste weken waren zwaar. De behoefte aan extra zuurstof werd steeds groter. Jan heeft tot het uiterste gevochten.

Wij willen u bedanken voor de steun na het overlijden van Jan en onze vader.

Gerda Kamphuis - Veelers
Annemiek en André
René

Ootmarsum, februari 1997
Papenstraat 17