



## Jan Marinus Kamphuis

\* 9 september 1913

† 16 januari 2001

Verdriet hoort bij het leven,  
even als zorgen en pijn.  
Met verdriet kun je leren leven,  
hoe zwaar dit ook mag zijn.

Verdriet kan je sterken,  
hoe vreemd dit ook klinkt.  
Je moet het echt verwerken,  
zodat de pijn wat slinkt.

Wanneer is het ons gegeven  
te leven zonder leed of pijn.  
Dit zal in een later leven  
pas werkelijkheid kunnen zijn.

Voor de vele blijken van medeleven na het overlijden van mijn lieve man, onze vader, groot- en overgrootvader zeggen wij u hartelijk dank.

G.G.J. Kamphuis-Groener  
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen