



*Sterven is  
je hand uitsteken  
naar God en weten dat  
Zijn hand klaar staat  
om je op te vangen.*



Ter dankbare herinnering aan

## **Johanna Aleida Kamphuis**

echtgenote van  
**Gerhardus Hendrikus Holtkamp.**

Zij is geboren op 11 februari 1925 te Almelo. Zij is overleden 31 mei 1991 te Almelo. In de Christoffelkerk vond de avondwake plaats op dinsdag 4 juni en de uitvaart op woensdag 5 juni, waarna de begrafenis volgde op het r.k. kerkhof te Almelo.

.....

Na 37 jaar huwelijk stierf zij op 66 jarige leeftijd, dankbaar voor de hulp en het meeleven van haar man en haar familie. Gesterkt met de Heilige Sacramenten der Zieken, gaf ze zich over aan haar Schepper op de laatste dag van de haar geliefde Mariamaand: de meimaand.

Zij was een vrouw, die nooit aan zichzelf dacht. Samen met Gerrit, haar man, heeft ze 24 jaar bij haar ouders ingewoond, een huis waar liefde de boventoon voerde. Veel verdriet heeft het haar gedaan dat haar huwelijk kinderloos bleef, maar samen met haar man, die haar in alles ter zijde stond, schiep ze een gastvrij huis voor neefjes en nichtjes, alsof het de eigen kinderen waren.

Hoe verdrietig ze het ook vond voor haar zelf, maar nog meer voor haar man, ze heeft zich heel bewust voorbereid op haar dood.

Met haar volle verstand heeft ze samen met Gerrit en de anderen haar uitvaart en begrafenis geregeld en van al

haar dierbaren afscheid genomen. Moge zij rusten in vrede en moge Gerrit de kracht vinden het grote verlies te dragen, geholpen door de grote familieband.

*„Verloren moeite, onnuttig streven,  
om langer dan de tijd te leven,  
die God ons ter beschikking stelt;  
wees keizer, koning, oorlogsheld,  
wees jong of oud, wees rijk aan gaven  
of arm, - gij sterft, ge wordt begraven....  
Het is voorbij, geleen, gedaan!  
Maar neen, daar blijft iets voortbestaan,  
wat meest veracht wordt of misprezen,  
wat is en wat zal eeuwig wezen...  
Pas op uw ziel, o mens, en doet,  
hetgeen God wil, hetgeen ge moet.  
Laat lachen al die lachen kunnen;  
de ziel gered, is 't al gewonnen;  
en die dit één verliezen zal,  
verliest, helaas, verliest het al!”*

(Guido Gezelle)

---

Voor uw bliken van belangstelling tijdens ziekte en medeleven op welke wijze dan ook ondervonden na het overlijden van mijn vrouw, onze zuster, schoonzuster en tante, zeggen wij U hierbij oprecht dank.

G.H. Holtkamp  
Fam. Holtkamp  
Fam. Kamphuis

Almelo, juni 1991  
Kroosstraat 22