



\* Bidt voor de ziel van  
**JOHANNA KAMPHUIS,**  
weduwe van  
**GERARDUS BERNING,**

geboren te Beuningen 7 Nov. 1870, voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, overleden in de Buurtschap Denekamp 16 Maart 1947 en 20 Maart d. o. v. begraven op het kath. kerkhof te Denekamp.

---

Met Christus geleden hebbende op aarde, moge eeuwig met Hem in den hemel vereenigd worden, deze goede moeder. Zij kende op aard' geen grooter vreugd dan kinderen leiden naar de deugd, en elk, tot raad en daad bereid, te helpen met ootmoedigheid.

De ware liefde Gods geleerd, die alles steeds ten beste keert, zoo kende zij geen nijd of haat en gaarde goed zelfs uit het kwaad. Zoo minde en leefde en leed zij wel, gesteund op haren Kruisgezel, totdat zij het lijden uitgeleefd, den laatsten strijd gestreden heeft.

Ze was oprecht en vroom, vreesde God en week af van het kwaad. Heer, geef haar de eeuwige rust, het eeuwig licht verlichte haar. Zij ruste in vrede. Amen.

.....  
(J. Benneker, koster Denekamp.)