



Dierbare herinnering aan

**Johanna Geertruida Maria  
Nijhuis - Kamphuis**

sedert 1953 weduwe van  
Antonius Marinus Nijhuis

Zij werd geboren op 25 januari 1912 te Losser en overleed, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken, op 17 december 1999, na een verblijf van zestien dagen in het Verpleegcentrum Twente-Oost te Losser.

Na de gezongen uitvaartdienst in de kerk van H. Antonius van Padua te Oldenzaal, hebben wij haar op 21 december te ruste gelegd op de begraafplaats aan de Hengelosestraat.

*Een moeder blijft je moeder  
zo eigen en vertrouwd  
je wilt haar niet missen  
omdat je van haar houdt.*

Dankbaar en met respect nemen wij afscheid van onze moeder, oma en overgrootmoeder. Een sterke vrouw, die op gelovige wijze volhardend de weg door het leven is gegaan. Met vader bouwde zij aan haar 'droom'. Een eigen 'thuis' aan de Vriendschapsmeerweg.

Op hun zeventiende trouwdag sloeg het noodlot toe. Ze moest alleen verder, als moeder, als vader en bedrijfs-

leidster van hun boerderijtje. Met veel creativiteit en een grote dosis doorzettingsvermogen sloeg zij zich door zorgelijke tijden heen. Vol zorg voor het grote gezin, maar evengoed met zorg voor haar omgeving. Want moeder was een sociale vrouw, met oog en hart voor haar naasten. Zoals het hoorde gebeurde het.

Moeder was de spil in het geheel en is dat ook altijd gebleven. Echter samen moest de klus geklaard worden. Zo had ieder z'n eigen inbreng en moest ieder van alles kunnen.

Moeder had veel voor ons over, al was ze er ook duidelijk in, dat ze er iets voor terugverwachtte. Bij moeder was je welkom. Het kon samen zo gezellig zijn, met een lekker kopje koffie en een praatje. Thuis, op het oudershuis, in de zo eigen en vertrouwde omgeving.

Nu ieder van ons een eigen plek gevonden heeft, is haar taak volbracht. Na een welbestede, plichtsgetrouw en zorgzaam leven, mag zij in vrede gaan rusten. Thuis bij vader en Gerda; thuis bij moeder Maria en haar Heer.

*Moeder, bedankt voor je inzet en je trouw.  
Wij zullen het niet vergeten. Rust in vrede!*

Voor al uw bliken van belangstelling en medeleven die wij mochten ondervinden na het overlijden van onze moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder, zegen wij u hartelijk dank.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen.