



Zelig  
zij, die in den Heer

sterven  
want  
himmie  
werken  
volgen  
hen.





BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

## Johanna Kamphuis

Echtgenootte van

Gerhardus Johannes Oude Lohuis,

geboren te Berghuizen den 13 September  
1810, overleden, na voorzien te zijn  
van de H.H. Sacramenten der Ster-  
venden, den 12 Februari 1890 en  
begraven den 15 daaropvolgende  
op het R. C. Kerkhof te  
Oldenzaal.

De dood is slechts een naam voor de geloovigen.  
Zij is niets anders dan een slaap, eene verhuizing,  
een overgang, eene rust, eene veilige haven en  
eene bevrijding van de lasten en de zorgen des  
levens.

H. Joh. Chrijs.

Het is een troost voor de stervende, kinderen te  
hebben.

De kinderen, die overblijven, lenigen de smart  
van hen, die gestorven zijn.

H. Joh. Chrijs.

De zoetste vertroosting, die men in het graf  
medeneemt, is het getuigenis, dat men eene on-  
berispelijke echtgenootte, eene oprechte en stand-  
vastige vriendin, eene teedere en liefdevolle moeder  
geweest is, en aan de kinderen degelijke beginse-  
len en Christelijke deugden tot erfenis achterlaat.

H. Franciscus van Sales.

Allerzoetste Jesus, wees voor mij geen Rechter,  
maar een Zaligmaker. (50 dagen afaat.)

ONZE VADER. — WEES GEGROET.