



God, Vader van barmhartigheid, ontferm U over

## JOHANNES KAMPHUIS

echtgenoot van

### Hendrika Berendina Elisabeth Vaanholt

Hij werd geboren 30 sept. 1907 te Lonneker. Gesterkt door de genademiddelen van de Kerk is hij op 8 maart 1970 te Glanerbrug overleden. Op 12 maart 1970 werd hij gecremeerd te Dieren.

Zonder een enkele klacht heeft hij zijn ziekte aanvaard. En allen, die hem de laatste weken van zijn leven van nabij hebben meegemaakt, weten hoe hij in gelovig vertrouwen het Sakrament van de zieken heeft ontvangen en zich geheel heeft overgegeven aan de wil van God.

Voor ons, die bedroefd achterblijven, is hij te vroeg heengegaan. Er is nu een plaats leeg, die we hem, die altijd blij en opgewekt was, nog vele jaren hadden gegund.

Met grote dankbaarheid denken we terug aan alles wat hij voor ons gedaan en betekend heeft.

De herinnering aan zijn goedheid zal ons sterken in het dragen van onze droefheid. En ook nu zullen we in alle eerlijkheid proberen te bidden „Uw wil geschiede“.

Heer onze God, zie genadig neer op uw dienaar Johannes, opdat hij, die tijdens zijn leven altijd in U geloofd en op U vertrouwd heeft, en die vele jaren lang in de kerk ter ere van U gezongen heeft, nu eeuwig Uw heerlijkheid mag genieten.

Voor de vele bliken van belangstelling en medeleven, niet alleen nu, maar ook tijdens zijn ziekte, betuigen wij u onze hartelijke dank. Juist hierdoor is het ons mogelijk geweest deze moeilijke tijd door te komen.

FAMILIE KAMPHUIS

Glanerbrug, 12 maart 1970  
Bentstraat 20