



IN ALLE STILTE
BEN JE HEENGEAAN,
MAAR JE BLIJFT
IN ONS VERDER LEVEN.



In Memoriam

JOHANNES HERMANNUS MARIA KAMPHUIS

Geboren te Zenderen op 4 mei 1945.
Plotseling overleden in het ziekenhuis te
Hengelo op 22 maart 1993.

Na de gezongen uitvaartdienst in zijn
parochiekerk te zenderen is hij te ruste
gelegd op het parochiekerkhof aldaar
op 25 maart 1993

Jan Kamphuis was 47 jaar toen hij stierf. Veel te jong volgens menselijke begrippen. Zijn overlijden bracht dan ook een enorme schok te weeg bij de mensen in Zenderen. En wel het allermeest bij zijn ouders, die daar samen met hem de boerderij bewoonden en er vreedzaam leefden. Jan was van nature een stille gesloten man, die zeker geen medelijden probeerde op te wekken. Hij voelde zich de laatste tijd niet helemaal gezond, maar hij praatte daar liever niet over. Hij wilde zijn ouders niet onnodig ongerust maken. Maar op een gegeven moment verwees de dokter hem toch door naar het ziekenhuis. Het werd een zware operatie. Er kwam een complicatie bij. Men maakte zich zorgen, maar gelukkig ging het weer de goede kant op, zodat hij zijn terugkeer naar de boerderij al weer dichtbij waande. Toen is hij gestorven, geheel onverwacht, geheel alleen.

Het bericht sloeg in als een bom. Het werk op de boerderij waar hij zich iedere dag met hart en ziel aan gaf is ineens afgelopen. Hij was een boer die van de natuur hield. Die wist dat er gewerkt moest worden wilde men van een boerderij kunnen leven. Die wist dat je wel met de tijd mee moest gaan om staande te kunnen blijven. Hij kende zijn vak en hij beoefende zijn vak met overgave en overleg. Zijn oomzegggers kwamen hem graag helpen. Die zagen in hem de hartelijke oom, die hun een groot stuk liefde voor de natuur heeft bijgebracht. Het is allemaal voorbij. We staan voor het grote mysterie van de dood. We hebben geen antwoord op de vraag: Waarom moest dat nu gebeuren. We weten ons alleen in Gods hand. En we mogen erop vertrouwen dat God Jan een goede plaats heeft gegeven in zijn rijk en dat wij die achterblijven door diezelfde God steun en kracht zullen krijgen om het leven, nu zonder Jan, uit Gods hand te aanvaarden en in vertrouwen voort te zetten. Moge hij nu gelukkig zijn bij God, zijn Vader in de hemel.

Voor uw meeleven bij het zo plotseling overlijden van onze zorgzame zoon, broer, zwager, neef en oom zeggen wij U heel hartelijk dank.

Familie Kamphuis