





In dankbare herinnering aan

**Lambertha Euphemia Maria  
Wigger-Kamphuis**

Ze werd geboren op 1 juli 1909 te Losser en op 11 oktober 2000 is ze rustig ingeslapen.

Op zaterdag 14 oktober hebben we na een H. Eucharistieviering in de St. Plechelmuskerk te Rossum haar lichaam te ruste gelegd bij Pa op de begraafplaats aldaar.

Ma was een diepgelovige vrouw met een bijzondere vereering aan Maria. Mede kwam dit tot uiting door bezoeken aan de pelgrimplaatsen Lourdes, Kevelaer en de jaarlijkse processietocht van H. Gerhardus te Overdinkel.

Op 30 april 1932 trouwde ze met Bernard Wigger waarmee zij gedurende 45 jaar een gelukkig huwelijk heeft gehad.

Samen hebben ze 9 kinderen groot ge-

bracht waaraan ze veel liefde, zorg en aandacht hebben besteed.

Bij haar was iedereen van harte welkom. In het bijzonder op zondagmorgen waar iedereen van haar zogenaamd "bruin café" graag gebruik maakte.

Haar prachtige bloemrijke tuin deed haar veel plezier. Zij kon zich daar volledig in uitleven.

Na het overlijden van Pa in 1977, die zij erg miste, beleefde zij gedurende 23 jaar daarna nog veel plezier aan haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

De laatste twee jaar werd haar gezondheid minder en werd ze tenslotte opgenomen in het Verpleegcentrum V.T.O. te Oldenzaal, waar ze dikwijls aangaf bij Pa te willen zijn.

Zij was voor ons allen een lieve zorgzame moeder en overgrootmoeder.

Wij danken U allen hartelijk voor Uw meeleven en Uw gebed na haar overlijden.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen.