



O, zegenrijk Kruis, wees gegroet!  
O, Croix victorieux, salut. !



Bid voor de Ziel van Zaliger

**MARIA KAMPHUIS,**

Weduwe van

**GERARDUS BEUVINK,**

eerder van **HERMANUS MONNIKHOF.**

Geboren te Lonneker 6 Juli 1863, overleed zij aldaar den 8sten Mei 1938, na voorzlen te zijn van de H.H. Sacramenten der Stervenden en werd den 11den Mei begraven.

Zij was de troost, de vreugde, de kroon harer kinderen, in wier hart het beeld dier liefde- en zorgvolle moeder steeds in dankbare herinnering zal blijven voortleven.

Alhoewel door een langdurige ziekte bezocht, klaagde zij niet tegen God, overtuigd als zij was, dat goud en zilver door het vuur, maar de mensch door het lijden beproefd wordt.

Geliefde kinderen, ik heb U een voorbeeld gegeven, opdat gij het zoudt navolgen; bemint elkander en houdt God voor oogen. Wilt niet weenen over mij, want ik sterf gerust en eenmaal zal ik U wederzien. Dit alleen verzoek ik U, voor mij te willen bidden.

Goede Jesus, geef haar de eeuwige rust.

ONZE VADER — WEES GEGROET

R. I. P.

---

H. P. Vos, koster, Lonneker