



†

O Heer, die onnaspeurlijk in Uw werken zijt, maar alles tot Uw glorie en tot het heil der Uwen leidt, wij bidden voor de zielerust van

## MARIA ENGELINA KAMPHUIS

echtgenote van

## JOHANNES BERNARDUS RIESEWIJK

Geboren te Lonneker 24 febr. 1904. Overleden te Glanerbrug 19 november 1968. Haar lichaam werd aldaar op 23 nov. d.a.v. te ruste gelegd op het kerkhof van de parochie van O.L. Vrouw van de Allerh. Rozenkrans.

---

Onverwacht heeft de Heer moeder tot Zich geroepen. We kunnen haar moeilijk missen, maar tegelijkertijd is het beeld dat we van haar hebben, een grote troost en steun voor vader en ons kinderen. Dat beeld is onvergeldelijk voor ons allen.

We zijn dankbaar dat ze ons oprecht is voorgedaan: in haar geloofsbeleving, haar leven was op God gericht; in het klaarstaan voor anderen; in het bezoeken van de zieke mens en in het troosten van wie iets ernstigs was overkomen. Zo heeft moeder veel mogen betekenen voor heel wat mensen.

Kinderen noemden haar „Tannie” (tante), een troetelnaam die ook door volwassenen werd overgenomen. Moeder leerde ons de kunst om te leven: ze was blij en maakte anderen blij; graag zat ze gezellig samen met anderen, ze kon heerlijk lachen om de gewone dingen van het leven.

Zo is haar beeld voor ons ogen blijven staan en zo heeft ze veel betekend. Daar gaat het om: iets betekenen in dienst van anderen. Zo heeft ze niet voor zichzelf geleefd. Nu is ze gelukkig en wij zijn God innig dankbaar voor zo'n moeder.

ONZE VADER

WEES GEGROET