

1990

Dankbaar gedenken wij

MARIA GEERTRUIDA KAMPHUIS

echtgenote van Gerardus Joseph Bos

Zij werd in Losser geboren op 30 maart 1917. Plotseling is zij op 9 januari 1990 thuis, in Oldenzaal, overleden. Biddend hebben wij afscheid van haar genomen in de St. Antoniuskerk op 12 januari en haar daarna te ruste gelegd op de begraafplaats in Oldenzaal.

Haar dood heeft ons overvallen en dat het ons zo diep geschokt heeft, geeft duidelijk aan hoezeer wij aan haar gehecht waren.

Het is nog niet in te denken dat zij niet meer in ons midden is.

Maar hoe plotseling ook, zelf was ze niet onvoorbereid, want ze was niet bang voor de dood en zei altijd: "Als het zover is, hoop ik plotseling uit dit leven te mogen stappen".

Hoe schraal zo'n troost ook is, voor haar is het de vervulling van een hartewens.

Zij was een lieve en zorgzame moeder die altijd voor iedereen klaar stond en voor wie niets teveel was. Als oma genoot zij altijd zichtbaar van haar kleinkinderen voor wie zij vaak in het midden van de week de snoepzakjes al klaar had voor het weekend.

Zij had een opgeruimd en blijmoedig karakter en genoot er van als ze mensen om zich heen had en zij zelf zo heerlijk op de praatstoel zat.

Ondanks haar handicap, waardoor ze de laatste jaren in de rolstoel moest zitten, verloor ze nooit haar goede humeur, mede ook dankzij de geweldige verzorging door haar man.

Weggaan was er voor hem nooit bij, alles gebeurde uit liefde.

Nu wij afscheid van haar moeten nemen zijn wij dankbaar voor de vele fijne herinneringen die we aan haar bewaren en die we ieder persoonlijk mogen meenemen als een steun op onze verdere levensweg.

Lieve vrouw, moeder en oma, bedankt voor alle zorg, liefde en goedheid en rust nu zelf in vrede bij Uw en onze God.

Voor Uw blijken van belangstelling en medeleven, betoond na het plotselinge overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder en oma, zeggen wij U hartelijk dank.

G.J. Bos

Kinderen en kleinkinderen