



Marinus Kamphuis

* 16 mei 1933

† 29 januari 2016

*'Zing, vecht, huil, bid,
lach, werk en bewonder.'*

Zeven werkwoorden die zo ontzettend bij het leven van Marinus passen. Je zou bijna denken dat Ramses Shaffy hem als voorbeeld zag toen hij de titel van het lied bedacht.

Pa heeft gezongen, gevochten, gehuild, gebeden, gelachen, gewerkt en bewonderd.

Dank je wel lieve Marinus, lieve pa en lieve opa, voor alles.



Wij danken u hartelijk voor uw medeleven na het overlijden van mijn man, onze vader en opa.

Annie Kamphuis - Bruggink
Kinderen en kleinkinderen