



Dierbare herinnering aan

## Paul Kamphuis

echtgenoot van  
Ria Hannink

*Paul werd op 4 april 1954 te Losser geboren, ten gevolge van een ernstig ongeval overleed hij op 4 juni 1995 in het St. Radboud ziekenhuis te Nijmegen. Na een gezongen uitvaartmis op 9 juni in de parochiekerk van de H. Pancratius te Tubbergen, hebben we hem aldaar op het parochiekerkhof te rusten gelegd.*

---

Op 13 mei werd hij door een verkeersongeval getroffen, weken gingen voorbij dat wij leefden tussen hoop en wanhoop. Te Almelo en Nijmegen heeft men voor zijn leven gestreden, zoals Paul zelf een lange strijd heeft moeten leveren, uiteindelijk gaven wij hem uit handen. We kunnen niet begrijpen dat hij er niet meer is, het verdriet laat zich niet onder woorden brengen.

We herinneren Paul als een vriendelijke man die in de omgang eerlijk en oprecht was, hij was recht door zee. Paul, was erg bereidwillig en je deed niet tevergeefs een beroep op hem. Hij metselde graag, door zijn streven naar perfectie was hij een vakman geworden, die zijn werk ook als hobby had. Hij kon genieten van kleine dingen, de vijver, de tuin en bloemen. Bovenal hield hij van kinderen waar hij erg goed mee om kon gaan, ze waren voor hem allemaal gelijk.

Paul had immers oog voor de kleine dingen, de vele kerststukjes en graftakken die elk jaar werden gemaakt,

waren de kenmerken dat hij erg attent voor anderen was. Paul gaf graag iets weg, als anderen gelukkig en tevreden waren was hij het ook. Met Paul heb ik fijne jaren gehad, moeilijkheden hebben wij samen overwonnen en een plaats gegeven in ons leven. Zoveel liefde en aandacht als hij gegeven heeft, het laat zich op geen enkele manier beschrijven. Het is onbegrijpelijk dat zo'n sterke man er niet meer is.

Dankbaar ben ik voor alle lieve zorg en aandacht die Paul van het verplegend personeel en de artsen van de ziekenhuizen heeft ontvangen, maar ook van de familie en de buurt.

Maar de toekomst zonder Paul kunnen wij ons niet voorstellen. We hebben hem uit handen moeten geven. Wij bidden dat hij in de hemel zoveel zorg en liefde ontvangen mag, zoals hij het zovaak aan andere gegeven heeft.

*Paul, bedankt voor alles.*

---

Voor alle bliken van belangstelling en medeleven na het noodlottig ongeval, tijdens de weken van hoop en spanning en na het overlijden van mijn innig geliefde man, zeg ik U oprecht dank.

Ria Kamphuis - Hannink  
Fam. Kamphuis  
Fam. Hannink

7651 GJ Tubbergen, 9 juni 1995  
Vondelstraat 16