

Dank voor alle  
goede zorgen





Ter gedachtenis aan  
onze lieve zoon, broer en kleinzoon

**PAUL KAMPHUIS**

Hij werd geboren te Hengelo (O.) op 29 juni 1964 en ontsliep in de vrede van Christus op 27 juli 1986 in "Het Bouwhuis" te Enschede. Hij werd begraven op het parochiële kerkhof te Deurningen op 31 juli 1986.

\*\*\*

Mensen als Paul laten ons iets ontdekken van het geheim van ons bestaan. Zij leven in zichzelf gekeerd en onbevangen en doen ons telkens weer, juist door hun eenvoud, de betrekkelijkheid zien van alles wat ons zo gewichtig voorkomt en zij zijn ons lief geworden door hun onschuld.

Paul is met veel zorg omringd geweest, een korte tijd thuis, dan in Huize "Maria Roepaan" te Ottersum en daarna bijna negen jaar in "Het Bouwhuis" te Enschede.

De laatste tijd was hij dikwijls ziek, de ziekteperiodes werden erger en duurden langer en wij moesten vrezen dat hij zijn laatste weerstand zou verliezen: dat is gebeurd kort na zijn tweeëntwintigste verjaardag, die hij nog met zoveel plezier in de huiselijke kring heeft mogen vieren.

Moge de Heer van leven en dood hem nu opnemen in zijn hemel, de plaats van "verkwiking, licht en vrede".

Laat ons bidden:

Luister, Heer, naar ons gebed, nu wij uw barmhartigheid afsmeaken: wij geloven dat dit kind, Paul, reeds thuis is gekomen, in uw Rijk; geef dat ook wij, samen met hem, eens deelhebben aan het eeuwig leven.

Door Christus onze Heer.

Amen.

Voor alle goede zorgen aan onze Paul gegeven en voor de bewijzen van deelneming ontvangen na zijn overlijden, willen wij hartelijk danken.

Familie Kamphuis