



Ter eerbiedige herinnering aan  
**STEPHANUS GERARDUS  
KAMPHUIS**

echtgenoot van

**GEERTRUIDA BERENDINA GORTEMAKER**

Hij werd geboren te Zenderen, 27 oktober 1902. Door een noodlottig ongeval getroffen, nog voorzien van het H. Sacrament der Stervenden, overleed hij in het St. Gerardus Majella Ziekenhuis te Hengelo (O), 13 mei 1970. Wij hebben zijn lichaam te rusten gelegd op het parochieel kerkhof te Zenderen, 16 mei d.a.v.

Ofschoon de mens het in wetenschap en techniek ver gebracht heeft, zijn het toch meestal de kleine alledaagse dingen, waarnaar zijn karaktergrootheid, zijn innerlijke echtheid, zijn levenswaarde worden afgemeten. Ook God, zo staat er geschreven, heeft de eenvoudigen van harte lief.

Plotseling, zonder eerst afscheid te kunnen nemen, is de overledene van zijn huisgenoten en dierbaren heengegaan. Zijn levensloop was eenvoudig, geheel onopvallend. Hij was werkzaam, had hart voor zijn omgeving, hart ook voor zijn dagtaak. Gewoonlijk stippelde hij die 's avonds voor hij te rusten ging, in gedachten al uit. Vol ijver heeft hij zijn levensdagen doorgebracht.

Bescheiden en eenvoudig, evenals zijn leven, was ook zijn godsdienstigheid. Toch hadden de vele godsdienstige en maatschappelijke problemen van onze tijd steeds zijn volle belangstelling. Hij werd er door beroerd, echter niet overrompeld. Het geloof dat hij van zijn ouders geërfd had, bleef hij in woord en daad tot het einde toe trouw.

Moge God, die naar het innerlijk oordeelt, hem het grote geluk reeds geschonken hebben, dat Hij voor trouwe dienaren na een goed besteed leven heeft weggelegd.

Hij ruste in vrede.

Voor uw oprechte belangstelling en medeleven bij het overlijden van onze dierbare en zorgzame man, vader en opa, zeggen wij u hartelijk dank.

G. B. Kamphuis-Gortemaker  
kinderen en kleinkinderen