

De brug

*Breng mij op weg tot aan de brug.
Ik ben zo bang, om daar alleen te staan.
Als we daar zijn, ga dan niet direct terug,
maar wacht tot ik overga en zwaai me na,
dan voel ik me heel veilig en vertrouwd.*

*Breng mij weg tot aan de brug.
Ik heb geen idee hoe diep het water is.*

*De overkant lijkt me zo ver.
Je kunt de oever hier niet zien.
Zo ver het oog reikt, zie ik mist.
Ik twijfel aan het verder gaan.*

*Breng mij weg, tot aan de brug
en ga dan niet te vlug, terug.
Zwaai je mij na als ik er over ga.
Een heel klein duwtje in mijn rug,
is alles wat ik nog verlang van jou.*

*Dank je voor je liefde en je trouw.
Ik ga nu gauw,
want het begin is reeds in zicht:
ik voel de warmte van een licht.*

~ Toine Lancet ~

In liefdevolle herinnering aan

Suze Damhuis-Kamphuis

Weduwe van Toon Damhuis

Zij werd geboren op 14 september 1928 te Losser
en is op 15 februari 2014 overleden
te Oldenzaal.

Op 19 februari 2014 is zij herdacht in
de H. Antoniuskerk te Oldenzaal.
De volgende dag wordt ze ten ruste gelegd
bij haar man Toon.

Suze zal als een lieve, zorgzame moeder
en oma in onze herinnering blijven.

Voor uw bliken van medeleven
danken wij u hartelijk.

Familie Damhuis