



In liefdevolle herinnering aan

Willemina Maria Antonia Alink-Kamphuis

weduwe van

Frederik Christiaan Alink

Zij werd geboren op 18 november 1921 te Oldenzaal. Na een kort ziekbed is zij, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken, thuis overleden op 21 juli 2009.

*Een hand die zwaaide als we gingen
En nog vele mooie dingen
Zijn herinneringen aan ons mam
Die voorgoed afscheid van ons nam
Dag mam, oma bedankt*

Haar jeugd bracht zij met veel plezier door in de Eekte. Haar verdere leven bestond voor een groot deel uit de verzorging van haar ouders die met haar mee verhuisden naar de Rembrandtstraat. Daarnaast had ze haar handen vol aan de opvoeding van haar kinderen. Vooral toen papa al vroeg bij huis kwam met gezondheidsklachten kwam er veel werk op haar schouders terecht.

Ondanks deze zware taak wist ze toch een warme en ontspannen sfeer te creëren waarin een ieder van haar kinderen zich op het gemak voelde. Voor iedereen was de weg naar de Rembrandtstraat gemakkelijk te vinden en de deur stond altijd open. Mam was een echt gezelligheidsmens en leuke herinneringen hebben we aan de tijd die we samen met haar hebben doorgebracht. Onze eerste vakanties naar wereldsteden als Zelhem en Uelsen en later naar het Sauerland waren onvergetelijk. Samen 's ochtends vroeg op de fiets om te gaan vissen bij het kanaal. Haar aanwezigheid en enthousiasme tijdens de sport van haar kinderen en kleinkinderen, de lange gezellige fietstochten naar tante An, de kaartavonden samen aan de tafel en spelen om hele centen. Zij droeg een ieder een warm hart toe en waar nodig sprong ze gevraagd of ongevroegd bij. Niets was haar teveel. De laatste tijd genoot ze nog elke zaterdag van het lunchen met Jacqueline in de stad en ondanks alle inspanningen wilde ze dit tot het laatst blijven doen.

Wij zullen jou gaan missen.

Bedankt voor uw medeleven en getoonde belangstelling.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen