

In dankbare herinnering aan

Bernard Johan Kamphuis op Heghuis

echtgenoot van

Johanna Wilhelmina Oonk op den Dijk

Hij werd geboren op 13 september 1925 in Noord Deurningen en overleed na een lang ziekbed, voorzien van het heilig Sacrament der Zieken, toch nog vrij onverwacht op 26 augustus 1999 in het verpleegcentrum Twente Oost te Denekamp. Op 31 augustus 1999 hebben we hem voor het laatst in ons midden gehad tijdens de viering van de heilige Eucharistie in de Sint Jozefkerk te Noord Deurningen, waarna we afscheid van hem hebben genomen in het crematorium te Usselo.

Bernard was de middelste uit een gezin van negen kinderen. Hij was een man met een eigen karakter. Hij was welwillend naar iedereen, maar kon van tijd tot tijd ook erg eigenwijs zijn. Al jong verloor hij zijn moeder. Na eerst als boerenknecht gewerkt te hebben kwam hij later in de textiel terecht. Op 29 november 1951 trouwde hij met Annie Oonk op den Dijk. Hun huwelijk werd gezegend met vijf kinderen: Harry, Wim, Ans, Marion en Berno. Bernard was een lieve vader, die veel voor zijn kinderen overhad. Genoten heeft hij de laatste jaren ook van zijn vier kleinkinderen; Robin, Kevin, Michelle en Tijs. De kleinkinderen waren hem alles. Bernard had vele hobby's. Hij hield duiven, kanaries en kippen. Graag mocht hij vissen in zijn eigen vijver in Duitsland. Ook liep hij veilingen af en was jarenlang op zaterdag te vinden op de rommelmarkt te Weerselo. Daar probeerde hij zijn koopwaar aan de man te brengen.

De klootschietvereniging 'Nooit gedacht' droeg hij een warm hart toe. Jarenlang is hij bestuurslid en jeugdleider geweest en heeft de sportkantine beheerd. Met paard en wagen haalde hij het oud-papier voor de vereniging op. Bernard was ook medeoprichter van het kaarttoernooi voor Pater Fons Eppink. Heel veel vrije uren heeft hij besteed aan het verzamelen van prijzen en het organiseren van de kaartavonden.

Al in 1986 kreeg Bernard last van zijn gezondheid. Na eerst aangepast werk te hebben gedaan werd hij later volledig afgekeurd. Gaandeweg namen zijn klachten toe. Hij had een ernstige vorm van suikerziekte en kreeg problemen met hart en vaten. De afgelopen jaren is hij meerdere malen in het ziekenhuis opgenomen geweest. Bernard heeft nooit kunnen accepteren dat hij steeds minder kon. Hij werd daardoor ook steeds moeilijker in de omgang. Enkele weken geleden is hij na een zware operatie thuis gekomen om te sterven. De verzorging thuis werd te zwaar en daarom moest hij naar het verpleeghuis in Denekamp. Daar is hij twee weken vol liefde verzorgd. Uiteindelijk is hij nog vrij onverwacht op 73-jarige leeftijd overleden. Bedroefd om zijn sterven, troost ons het geloof dat Bernard over de grens van de dood heen bij God is thuisgekomen en nu zonder pijn en lijden mag rusten in vrede.

Bernard, vader, opa, bedankt voor alles!

Wij danken u allen hartelijk voor uw meeleven na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa.

Fam. Kamphuis op Heghuis-Oonk op den Dijk