

Voor uw belangstelling, uw medeleven en uw hulp tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn man en onze vader, schoonvader, opa en opi bedanken wij u van harte.

Marietje Kamphuis op Heghuis - Eissink

Jolanda en Jan Hóvels  
Eelco, Saffira

Karin en Theo Masselink  
Kim en Rob  
*Lune, Yesper*  
Ellen en Mark  
*Demi, Lina*



## Henk Kamphuis op Heghuis

\* 20 mei 1931 † 27 februari 2016



In dankbare herinnering

## Henk Kamphuis op Heghuis

\*20-05-1931 † 27-02-2016

*Echtgenoot van Marietje Kamphuis op Heghuis - Eissink*

*Vader van Jolanda, Karin en Johnny †*

*Schoonvader van Jan en Theo*

*Opa van Eelco, Saffira, Kim en Ellen*

*Opi van Lune, Yesper, Demi en Lina*

Henk was het op één na jongste kind in het gezin van negen kinderen. Ze hadden een redelijk onbezorgde jeugd, ondanks de soberheid en de schaarste in die jaren. Totdat de moeder van Henk op 48-jarige leeftijd stierf, Henk was toen pas tien jaar oud.

Henk leerde zijn Marietje kennen in de bioscoop bij De Kul en op 8 oktober 1955 zijn ze getrouwd. Ze kregen drie kinderen: Jolanda, Karin en een zoon Johnny. Helaas stierf de kleine Johnny bij de bevalling, tot groot verdriet van Henk en Marietje.

Henk wilde vooruit in de wereld. Naast een volledige baan bij Nino in Nordhorn heeft hij altijd bijbanen gehad. Zo was hij vele jaren de vaste tuinman van de huishoudschool, waar hij tegenover woonde.

Henk was een groot voorstander van 'met de tijd meegaan'. Toen ze in 1962 aan de Weerinkstraat kwamen wonen, hadden ze al een televisie. Henk was ongeveer de eerste in de straat die een auto had: een Volkswagen Kevertje, waarmee hij met zijn

gezin en nichtje Mariët half Europa hebben doorgereisd. Ook was hij altijd bereid om taxichauffeur te spelen als dat nodig was.

Naast al het harde werken, was er ook tijd voor vakanties. Ze gingen ontelbare jaren naar dezelfde camping in Lingen aan de Ems, waar ze altijd op dezelfde plek stonden.

Henk was een goudeerlijke man, met ook een hart van goud. Hij was heel erg zorgzaam voor zijn vrouw en deed alles voor haar. Hij was stapelgek op zijn kinderen, en was trots toen hij opa werd en super trots toen hij overgrootvader werd en 'opi' werd genoemd.

Hij stond altijd voor iedereen klaar. Maar helemaal perfect was hij natuurlijk ook niet. Hij was nogal ongeduldig en eigenwijs. Als hij iets vroeg, dan moest dat direct, want zelf was ook hij gewend om overal onmiddellijk te zijn als hij ergens voor werd gevraagd.

In oktober 2015 hebben ze hun 60-jarig huwelijksfeest gevierd. Henk wilde dit groots vieren, met alle mensen met wie hij zich verbonden voelde. Het is een prachtig feest geworden en hij heeft ervan genoten! Daarna ging zijn gezondheid snel achteruit. Hij kon niet meer thuis verzorgd worden en ging naar de verpleegafdeling van Gerardus Majella, waar hij zich gelukkig meteen thuis voelde. Twee weken later overleed hij toch nog onverwacht snel.

Henk is bijna 85 jaar geworden en was de laatste van zijn generatie van de familie Kamphuis op Heghuis. Hij heeft zijn leven ten volle geleefd en wij hebben allemaal van hem genoten!