



## Johannes Gerhardus Kamphuis op Heghuis

1 juni 1921  
te Denekamp

9 januari 2005  
te Losser

We hebben vader op 14 januari voor het laatst in ons midden gehad, tijdens de Uitvaartviering in de H. Nicolaaskerk, te Denekamp, waarna hij te ruste is gelegd op het R.K. kerkhof aldaar.

*Achter je ligt een leven van werken en plicht  
en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht.*

*Je was een man van weinig woorden.*

*Herkenbaar voor hen die echt bij je hoorden.*

*Je ging steeds verder bij ons vandaan.*

*Tenslotte moesten wij je laten gaan.*

Johan was het derde kind uit een gezin van negen. Hij heeft geen mooie jeugd gehad, op jonge leeftijd moest hij z'n moeder missen. Zo moest hij met zijn broers mee de boer op, om het gezin te onderhouden. In 1950 is hij met Femy Pots getrouwd. Uit dat huwelijk zijn zes kinderen geboren. Zo had hij verschillende hobby's. Onder andere; het kaarten bij verschillende verenigingen, voetbal kijken, het houden van duiven en bijen en 's winters het fretteren. De moestuin aan het kanaal was zijn lust en zijn leven. Als zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen het goed hadden, was hij een tevreden mens. Hij heeft jarenlang in de textiel industrie gewerkt. Daarnaast deed hij sloopwerkzaamheden. Wie kende hem niet: "Kamphoes van de deur'n en dakpann'n".

De laatste jaren ging zijn gezondheid achteruit en dat kon hij maar moeilijk accepteren. In april van dit jaar zou hij 55 jaar getrouwd zijn met zijn Femy. Jammer genoeg mocht hij dit niet meer meemaken.

***Johan, pa en opa, bedankt voor alles!***

Voor uw blijken van medeleven na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa zeggen wij u onze hartelijke dank.

Femy Kamphuis op Heghuis – Pots  
Kinderen en kleinkinderen