



VERGEET MIJ NIET EN
WEES GOED VOOR ELKAAR

HERINNERING AAN
HENRY OUDE KAMPHUIS

Geboren 21 september 1954 te Borne,
overleden 17 september 1981 te
Groningen.

Ondanks de hoop die ook Henry zelf
ons gaf, moest hij afscheid nemen van
alle aards geluk, van het leven thuis,
van familie en vrienden.

Op de dag dat hij uit het ziekenhuis naar
huis had willen gaan, om zijn zevenen-
twintigste verjaardag te kunnen vieren
met de zijnen thuis, is hij begonnen aan
de reis naar het Hemels Vaderhuis. Zo
heeft hij de weg gevolgd, die zijn vader
hem is voorgegaan.

Hij heeft van zijn veel te korte leven
hier genoten met volle teugen. In club
en vereniging had hij vele vrienden
verworven. En ook daarbuiten had hij in
het gewone dagelijkse leven zijn vele
kontakten met altijd een goed woord
voor iedereen.

Je had nog zoveel plannen,
je had nog zoveel willen doen.

We verliezen in hem een lieve zoon,
een fijne broer en vriend.

We zijn hem dankbaar voor zijn vrolijk-
heid en vriendelijkheid tegenover ieder
van ons.

Help ons, goede God, bij ons verdriet
Laat er hoop en vrede zijn voor Henry
bij U, en geef ons nieuwe kracht.

Heer, geef hem de eeuwige rust

Wij danken iedereen voor het meeleven
bij de ziekte en het overlijden van
Henry.

Moeder en kinderen