





Ter dankbare herinnering aan
JOHANNES GERARDUS KAMPKUIPER
echtgenoot van
Johanna Berendina Rolink

Geboren te Tubbergen op 24 april 1907,
is hij plotseling overleden te Tormo-
linos (Spanje) op 17 november 1978.
Na een plechtige Uitvaartdienst in de
Willibrordkerk te Almelo, hebben we
afscheid van hem genomen te Usselo
op 28 november d.o.v.

De levensdagen van een mens zijn geteld en
we weten niet wanneer de Heer komt en het
ogenblik er is om rekenschap te geven van
ons doen en laten. Wel ervaren we dat voor
de dood niemand veilig is. Je kunt hem niet
ontvluchten waar je ook gaat.

Zo is dan een goed mens, een goede en be-
zorgde man, vader en opa van ons heen-
gegaan. Een man die zijn doen en laten richte
op God en die dankbaar wist te genieten van
het mooie en het goede van het leven. Na
een arbeidzaam en welbesteed leven, genoot
hij samen met moeder van de welverdiende
rust. Totdat hij onverwacht werd opgeroepen
door de Heer voor de eeuwige rust. Zo heeft
leven en dood een plaats gekregen in ons
bestaan en we hebben beide te aanvaarden.
We willen dit *doen* als gelovige mensen die
toeleven naar een bestaan in God.

Houden wij de gedachtenis van vader in ere
en helpen wij in onderlinge liefde, elkaar over
het verdriet heen. En in dankbaarheid tegen-
over vader willen we in zijn geest verder leven
naar een weerzien eenmaal in het hemels
vaderland.

Moge hij rusten in vrede.

Onze Vader . . .

Voor Uw hartelijk medeleven na het plotseling
overlijden van mijn innig geliefde man en onze
zorgzame vader en opa, zeggen wij U onze
welgemeende dank.

Mevr. KAMPKUIPER
Kinderen en kleinkinderen