



*Ter nagedachtenis aan*

**RIA KAMPMAN**

*echtgenote van Antoon Koggel*

*Geboren te Dalfsen op 29 dec. 1926.*

*Overleden 6 april 1976 te Enschede.*

*Op 9 april d.a.v. hebben we haar be-  
graven op 't r. k. kerkhof te Lonneker.*

Het menselijk geluk, vrouw en moeder, heb je met ons gekend. We zijn gelukkig geweest met jou, met je liefde, met de behaaglijkheid jou in ons midden te hebben, met je zwoegen en zorgen voor ons én met je inzicht dat ons steunde.

Nu dat alles voorbij moet zijn, willen we je toch graag bedanken voor alle grote en kleine zorgen die jij voor ons hebt gehad, missen kunnen we je niet, maar het moet . . . .

Onze troost is de gedachte, dat er een afspraak tussen ons bestaat, die zijn geldigheid behoudt en waarin jij aanwezig zult blijven. — Hierin is ook besloten klaar te staan voor de moeilijke opdracht, voort te doen, verder te leven, zelfs nu we jou moeten missen.

Heer God, Uw zoon Jezus heeft op het kruis gebeden: Mijn God, waarom hebt U mij verlaten. — Het kruis waaronder wij nu gebukt gaan doet ons roepen:

Waarom heb je ons verlaten?

We weten dat Uw Zoon over de weg van het kruis kwam tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Mogen wij U vragen dat wij, die nu delen in Zijn lijden, ook met Hem de heerlijkheid mogen binnengaan . . de heerlijkheid, waaraan mijn vrouw en onze moeder, naar wij bidden, reeds nu deel heeft.

Geef haar de eeuwige rust.

---

*Voor uw vele bliken van deelneming,  
zeggen wij U oprechte dank.*

*Fam. Koggel*