



ИСТАНА ТЕНТАЖЕ  
СЪТЕСНОС БОСОУДОМ  
ЕУЛВЪУЕС ЗСОУТЕЮЖ  
ТИННОПЪ ЕМЪ: ЮМ  
БЪЛЕСУСЪ: ОМЪ: ТОЖ

"Naar U gaat mijn verlangen Heer,  
Heer, mijn God, ik ben zeker van U."

vgl. ps. 25, 1-2.



Vertrouwend op de goedheid van de Heer  
en gelovend in de belofte van onvergankelijk leven  
is van ons heengegaan

**Zuster M. Emelie  
Catharina Maria Kamps**

Geboren 29 september 1929 te Leidschendam.

Overleden 18 maart 2008 te Hengelo.

Begraven 21 maart 2008 op het kloosterkerkhof  
van de Zusters Franciscanessen te Denekamp.

Intrede in onze congregatie op 16 januari 1961.

Eerste professie 25 augustus 1963.

Geloften voor het leven 18 november 1967.

Zuster Emelie volgde na haar professie de opleiding voor Bejaardenzorg. Na het behalen van het diploma was zij als bejaardenverzorgster aange-  
steld in Huize Gerardus Majella te Denekamp.  
Ruim vijftienvintig jaar was zij hier werkzaam.

In 1989, na het bereiken van de pensioenge-  
rechtigde leeftijd, bleef zij op basis van vrijwilligheid  
meezorgen in het Woonzorg- en Verpleegcentrum  
Gerardus Majella.

Zuster Emelie was een blijmoedige Zuster met een  
warm hart voor bejaarde en hulpbehoevende men-  
sen, waaraan zij haar zorg en aandacht besteedde.  
Zij stemde zich af op de behoefte van ieder per-  
oonlijk en was er steeds op uit hen te helpen en te  
bemoedigen. Zij kon troosten als hun leven steeds  
meer getekend werd door ziekte, lijden en dood.

Zuster Emelie had een sterke gezondheid. Plot-  
seling echter werd ze ernstig ziek. Ondanks de  
goede medische zorg en verpleging in het zieken-  
huis te Hengelo werd haar toestand steeds  
ernstiger. Zij ontving het Sacrament van de Zieken.  
Enkele dagen later werd zij uit haar lijden verlost en  
mocht zij binnengaan in het Rijk der hemelen.

Haar dienstbaar leven, haar omgang met de Heer  
en de vertrouwdheid met oudere mensen hebben  
haar leven verrijkt. Niets was Zuster Emelie te veel  
om samen met medezusters mensen nabij te zijn  
en te helpen.

"Geroepen om te geven" zo was het leven van Zuster Emelie, en zo is zij gestorven. Wij mogen geloven dat zij nu, verlost uit haar lijden, is binnengaan in de eeuwige vreugde en dat haar verlangen in vervulling is gegaan: "Eén ding vraag ik de Heer, meer zal ik niet wensen, dat ik in Gods huis mag wonen voor altijd." (vgl. Ps. 27).

Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand,  
bid voor ons.

Voor uw meeleven tijdens de ziekte  
van Zuster Emelie en voor uw aanwezigheid  
bij het afscheid danken wij u.

Familie Kamps  
Zusters Franciscanessen van Denekamp