



C. DOLCI

F&P.GROEN.VENLO

MOEDER VAN SMARTEN,  
TROOSTERES VAN DE BEDROEFDEN  
BID VOOR ÒNS

In Uwe godvruchtige gebeden wordt aanbevolen de  
Ziel van Zaliger

## BERNARDUS THEODORUS KAPELLE

Echtgenoot van

**JOHANNA WILHELMINA BLEEKMAN**

geboren te Megchelen 2 Februari 1884, na kortstondig maar christelijk gedragen lijden, voorzien van de H. Genademiddelen der H. Kerk overleden te Etten 17 Februari 1953, en op 21 Februari d.o.v. op het R.K. Kerkhof aldaar begraven.

---

Nog geen 2 maanden na het overlijden van zijn zoon Theodorus, die hem op zijn boerderij zou opvolgen, heeft deze overledene het aardse met het eeuwige verwisseld. Het offer, dat hij moest brengen was zeer zeker zeer zwaar, maar hij heeft het als christen aanvaard, en toch heeft het hem geknakt.

Hij was een goed echtgenoot en een zorgzame Vader. Zijn leven was een leven van geloof en arbeid. De eenvoud was een van zijn goede deugden.

Twee pleegkinderen heeft hij met zijn vrouw liefderijk en christelijk opgevoed van hun prilste jeugd en hen met vaderlijke zorgen, als waren het zijn eigen kinderen, verzorgd. Wij zijn allen mensen met menselijke zwakheden. Daarom bidden we God om erbarming, en om beloning ten eeuwige leven.

Dierbare echtgenote, samen zijt ge vele jaren vereend geweest; samen hebt ge lief en leed van het huwelijksleven gedragen; samen zult ge eenmaal weer verenigd zijn voor eeuwig bij God in de Hemel. Dierbare kinderen en pleegkinderen, herdenkt in dankbare gedachtenis Uw goede Vader. Volgt zijn lessen en bidt voor hem.

Blijft trouw aan zijn geloof, en leeft en handelt volgens de beginselen van dat H. Geloof. Dat is de beste dank, die gij Uw Vader kunt schenken. Heer, wees de Ziel van Uw dienaar Bernardus genadig.

H. Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand, sta hem bij.

ONZE VADER — WEES GEGROET