





Laten wij bidden voor de zielerust van

JOHAN HERMAN KAPPEN

weduwnaar van

MARIA CATHARINA GERDES

Hij werd geboren 25 oktober 1909 te Klazienaveen en overleed na langdurig ziekelijk zijn de 18e juli 1971 te Nieuw-Dordrecht, voorzien van de zalving der zieken. De 22e juli d.a.v. werd hij begraven op het parochiekerkhof te Zwartemeer

Veel heeft hij in stilte geleden, vooral tijdens het lijden van zijn vrouw en na haar overlijden op 25 mei 1970. Gelukkig was hij dat hij de laatste weken voor zijn overlijden liefdevol was opgenomen door een van zijn kinderen. In zijn leven heeft hij met grote ijver voor zijn gezin gewerkt en is altijd een toegewijd echtgenoot voor zijn vrouw en een goede vader voor zijn kinderen geweest. God heeft hem nu bevrijd van zijn benauwdheden en heeft zijn wens om in God weer met zijn dierbare

vrouw te zijn, verhoord. Moge Hij, de Heer van het leven, hem zijn menselijke fouten vergeven en hem ontvangen hebben in Zijn eeuwige heerlijkheid.

Heer, geef hem de eeuwige rust
En het eeuwige licht verlichte hem
Dat hij ruste in vrede. Amen
Onze Vader... Wees gegroet...

Hierbij betuigen wij onze hartelijke dank voor de ondervonden blijken van belangstelling, tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve vader en opa

Fam. KAPPEN

Nieuw-Dordrecht, juli 1971