



Magda van der Heijden - Kappenburg

* 8 september 1941 † 20 februari 2018

Magda is op 8 september 1941 in Apeldoorn geboren als Magda Kappenburg. Ze was het oudste kind in een gezin met 3 kinderen.

Tijdens haar jeugd verhuisde het gezin ontelbare keren, door het werk van haar vader als verzekeringsagent. Tijdens de lagere schooltijd, die toen nog 6 jaar duurde, heeft ze door al die verhuizingen op 7 verschillende scholen gezeten. Na alle omzwervingen kwam het gezin in het Achterhoekse Zutphen terecht. Toen Magda 19 jaar oud was ontmoette zij haar toekomstige echtgenoot: Tonny van der Heijden uit het dicht bij Zutphen gelegen dorpje Baak. Ze trouwden in 1967 en kregen kort na elkaar drie kinderen: Els, Peter en Jan. Toon en Magda woonden aan het begin van hun huwelijk in Emmen, waar Toon werkte bij de Boerenleenbank. In 1971 verhuisden zij naar Denekamp, waar Toon een nieuwe baan bij de Rabobank vond. De eerste woning in Denekamp was boven de bank, aan de Nordhornsestraat. Later vond het gezin een mooie woning aan de Van der Heijdenstraat, waar Magda de rest van haar leven heeft doorgebracht. Zij werkte, toen haar kinderen ouder waren, bij een verzekeringskantoor in Hengelo.

Na haar pensionering werd Magda's leven verrijkt met de komst van 7 kleinkinderen, waar zij veel zorg aan besteedde. Daarnaast was Magda tot het laatste toe een hartstochtelijk vrijwilligster voor de stichting Culturele raad Denekamp en museum Huize Keizer.

Op 16 februari 2017 vierden Toon en Magda hun 50^{ste} huwelijksfeest. Kort daarna werd Magda geconfronteerd met een ongeneeslijke longziekte. Hierdoor was zij aangewezen op een continue zuurstofondersteuning. De situatie verslechterde gaandeweg en het leven werd beperkter en Magda's wereld kleiner. Moedig sloeg zij zich door deze moeilijke periode heen.

Haar leven bleef, zoals altijd en tot het allerlaatst, in het teken staan van de zorg voor anderen. Zonder woorden te gebruiken leerde ze ons dat geluk niet bij jezelf gezocht moet worden, maar pas gevonden wordt als je naasten het goed hebben.

Wij kijken terug op prachtige jaren en een intens gelukkige tijd met Magda.

We zijn haar daarvoor eeuwig dankbaar.