



Ik ben het Licht

Wilt in uw gebed gedenken

ANTONIUS KAPTEIN

weduwnaar van

MARIA JOHANNA MENSINK

Hij werd geboren 30 aug. 1881 te Oldenzaal. Na gesterkt te zijn door het Sacrament der zieken, overleed hij 20 dec. 1970 en 23 dec. d.o.v. legden wij hem te rusten op het r.k. kerkhof te Oldenzaal.

Heel langzaam en geleidelijk is hij van ons heengegaan. Hoe kon het anders? Het leven was hem nog veel te dierbaar. Tot op het laatste toonde hij nog interesse voor alles wat er in de wereld om ging staan. Overal had hij belangstelling voor, of dat nu het leven thuis betrof of de problemen die de hele wereld beroerden. Hij kon zich oprecht verheugen over het goede en het leed van anderen ging nooit aan hem voorbij. Veel heeft hij meegemaakt in zijn gezin. Droefheid en rouw bleven hem niet gespaard. Des te verwonderlijker is het, dat zijn innerlijke levensvreugde nooit werd gebroken. Hij droeg een gelukkig geheim met zich mee: een spontaan en niet te verwoesten Godsgeloof. Daarom was bidden voor hem iets heel vanzelfsprekends. Dikwijls zat hij in de huiskamer te lezen uit zijn geliefde kerkboek. Dat voedde zijn geesteskracht telkens opnieuw.

Laten wij allen, die hem van nabij gekend

hebben, blijven eren om zijn eenvoud en christelijk geloof. Het is de kostbaarste erfenis die hij ons heeft achtergelaten.

Hij ruste in vrede.

---

Voor Uw deelneming welke wij hebben ondervonden tijdens de ziekte en na het overlijden van onze beminde vader, behuwd-, groot- en overgrootvader, betuigen wij U onze hartelijke dank.

FAMILIE KAPTEIN

Oldenzaal, december 1970.

Kastanjestraat 60