



Mijn God en mijn Al.

50 dagen afl. telkens T
Leo XIII, 4 Mei 1888



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

GEERTRUIDA KAPTEIN

Echtgenoot van
JAN HENDRIK SPIT,

geboren te Weerselo 31 Maart 1855, voorzien van de H.H. Sacramenten, na een kortstondige ziekte overleden te Overdinkel 18 Februari 1938 en 22 Febr. begraven op het R.K. Kerkhof aldaar.

Ik werd ziek en er was niemand die mij helpen kon; mijn sterkte begaf mij en mijne krachten bezweken, de Heer echter kwam mij te hulp op het bed mijner smarten.

Ps. 106: 40

Een eerekroon zijn de hooge jaren die op de wegen der gerechtigheid gevonden worden.

Spr. XVII: 31.

Zij deed wat goed en rechtvaardig is in de oogen des Heeren.

Paral. 34.

Geliefde echtgenoot en familieleden, gedenkt mij steeds in uwe gebeden bij God. Eenmaal zullen wij elkander wederzien.

Mijn Jezus barmhartigheid (300 d. afl.)

ONZE VADER - WEES GEGROET.