





Als het einde komt  
En als ik dan bang ben  
Mag ik dan bij jou

In liefdevolle herinnering aan

***Gerard Kaptein***

\*26-11-1931    † 28-04-2015

Je hebt je leven geleefd op jouw eigen wijze.

Genieten van de natuur op je fiets, voor dag en dauw op pad.

De zon als horloge en kompas,

De fluitende vogels als je radio.

Eenvoud was je motto.

Wij danken u voor uw belangstelling en medeleven.

De familie