





In dierbare herinnering

Jan Kaptein

Jan, pa en opa werd geboren te Oldenzaal op 10 juli 1935. Hij overleed op 5 december 2012 thuis aan de Helmichstraat te Oldenzaal. Wij hebben voor hem gebeden tijdens de uitvaartviering op 10 december in de Mariakerk te Oldenzaal. Wij hadden hem voor het laatst in ons midden tijdens de besloten crematieplechtigheid op 11 december 2012 te Usselo.

Jan Kaptein sloot zijn schooltijd af nadat hij was opgeleid tot elektricien. In 1963 trouwde hij met Truus Athmer. Samen kregen zij 2 zonen, Henry en Robert. De kleinkinderen Sterre, Merel, Myrthe en Wouter gaven Jan en Truus de titel van opa en oma.

Jan hield van het kijken naar een partijtje voetbal, maar zijn passie was zijn konijnen; Belgische hazen. Hij fokte ermee en ging met zijn aanwinsten naar tentoonstellingen. In 1976 werd Jan geopereerd aan een hernia. De operatie verliep niet geheel naar wens waardoor hij op 39-jarige leeftijd al in de WAO belandde. Jan zijn humeur leed hier erg onder. Hij kon zijn beperkingen maar moeilijk accepteren. Zijn konijnen moest hij laten gaan want het verzorgen van de dieren was voor Jan niet meer mogelijk.

Ondanks alles zorgden Jan en zijn vrouw ervoor dat hun jongens niets te kort kwamen. Verjaardagen, Sinterklaas, Kerst, alles werd in huiselijke sferen gevierd. De 3 weken vakantie waren het jaarlijkse hoogtepunt. Oostenrijk, Zell am Ziller was voor Jan de vakantieplaats bij uitstek.

Door de jaren heen heeft Jan op het gebied van geluk en gezondheid veel in moeten leveren. Zijn vrouw Truus werd getroffen door een beroerte die blijvende schade aanrichtte. De vakanties naar Oostenrijk waren verruild voor een camping in Brabant. Jan kwam daar aan de nodige ontspanning toe. In 2010 moest Jan een open hartoperatie ondergaan voor een nieuwe hartklep en in maart 2011 ging hij 9 uur onder narcose zodat een internationaal team van specialisten zijn bijzondere aneurysma te lijf konden gaan. Operaties die de nodige sporen nalieten. Langzaam maar zeker kwamen er steeds meer lichamelijke problemen aan het licht. Toch bleef Jan ervoor gaan om zijn eigen boontjes te doppen, hij wilde een ander niet tot last zijn.

Wij zeggen zo vaak, aan alles komt een einde. Voor Jan kwam het einde aan zijn aardse leven woensdag 5 december j.l. niet onverwachts maar wel plotseling.

*Jan, pa en opa, rust nu maar uit,
je hebt je strijd gestreden.*

Je hebt het met veel moed gedaan.

Wie kan begrijpen wat je hebt geleden?

En wie kan voelen wat je hebt doorstaan?

Wij danken u voor uw medeleven na het overlijden van mijn innig geliefde man, onze lieve vader en opa Jan Kaptein.

Truus Kaptein – Athmer
kinderen en kleinkinderen