



In dankbare herinnering aan

Johannes Gerardus Kaptein
Jan

weduwnaar van

Suze Kaptein - in 't Veld

* Rossum, 1 april 1930

† Oldenzaal, 19 april 2007

Hij werd geboren op 1 april 1930 in de buurtschap Volthe (Rossum). Toen hij verkering kreeg met zijn Suze bouwde hij heel zelfstandig, met familie en bekenden, een nieuw huis aan de Eschstraat in Oldenzaal. Zij trouwden en gingen er wonen.

Na het plotselinge overlijden van de eigenaar van het hobbyhuis aan de overkant hebben zij dit bedrijf overgenomen en hebben het jarenlang met plezier beheerd. Jan was op en top vakman. Hij heeft zich als vakkundig bouwvakker goed ontwikkeld. De vroegtijdige dood van zijn Suze heeft in zijn leven diep ingegrepen. Zijn huwelijk bleef kinderloos, nu stond hij alleen. Gelukkig vond hij zijn afleiding in de zaak. Jan hield van muziek en vooral van Tirolermuziek. Dat zal hem vooral de laatste jaren ongetwijfeld tot steun zijn geweest. Dat hij ook zeer zelfstandig door het leven ging werd de laatste jaren heel erg duidelijk. Jan leidde zijn eigen leven. Enige invloed op zijn doen en laten was haast niet mogelijk. Zijn lichaam liet het afweten. De ziekte van Kahler deed hem tenslotte terecht komen in het Verpleeghuis Gereia. Hier ondervond hij de grote zorg en liefde van het verplegend personeel. In de Drieëenheidkerk had Jan zo zijn eigen plek, want hij was een gelovig mens en de gang naar de kerk was voor hem dus een "must". In die parochiekerk hebben we van hem afscheid genomen, om hem daarna te begeleiden naar het crematorium in Usselo.

Wij danken u voor uw medeleven tijdens zijn ziekte en na het overlijden van Jan.

Familie Kaptein
Familie in 't Veld
Neven en nichten