



Zij is van deze wereld vertrokken
om te. gaan naar die wereld, die
meest gewenschte van alle.



Bid voor de Ziel van

MARIA KAPTEIN

geboren te Rossum 12 December 1860, tijdig voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, overleden te Oldenzaal 29 Jan. 1938 en den 1en Februari begraven op het R.K. Kerkhof aldaar.

Een lang leven heeft God haar gegeven, maar we kunnen gerust zeggen dat zij dat leven geheel terug gaf aan haren Schepper. Immers zij leefde niet voor zich zelf, maar slechts voor God.

Grote eisen stelde zij niet, omdat zij in haar eenvoud begreep dat haar leven op aarde slechts een pelgrimstocht was naar den hemel.

Langdurig en pijnlijk was haar lijden, maar nooit kwam er een klacht over haar lippen. Met alles was zij tevreden.

Gij, die mij zoovele jaren zoo goed hebt verzorgd, gij vooral, bidt voor de rust mijner ziel.

H. Hart van Jezus, ontfermt U mijner,
