



Met veel liefde en dankbaarheid
denken we aan

Martin Laurens Kaptein

* 9 april 1921

† 26 september 2001

Die Kreuze

im Leben

des Menschen

sind wie

die Kreuze

in der Musik:

Sie erhöhen

Beethoven

Op en top een Twentenaar!

Muziek maken en lesgeven waren zijn lust en leven!

Vele leerlingen heeft hij opgeleid tot uitstekende musici.

Hij was een begenadigd kunstenaar en onvergetelijk voor velen in Twente.

De laatste 4 jaren (na de dood van zijn dochter Helma) verliepen zeer moeizaam.

Gelukkig werden we omringd door vele lieve mensen uit de Edisonstraat ("ons straatje", zei Martin vaak). Dankzij hun daadwerkelijke steun is alles naar wens verlopen. Onze hartelijke dank daarvoor!

Alle medewerkers van de afdeling E2 uit het ziekenhuis "De Stadsmaten" bedankt voor de hulp en liefde ontvangen in deze zware periode.

En tot slot, bedankt lieve familie van ons.

Lieve Matthijs (zoon van mijn broertje Bob), jij nam stilzwijgend de leiding over om het afscheid van oom Martin zo mooi mogelijk te maken.

Onvergetelijk lief van je Matthijs.

Wij allen laten Martin moeilijk los maar weten dat de Heer zijn Herder is waar hij nu is Thuis gekomen.