



*Je plaats is leeg,
je stem is stil,
we zwijgen Heer,
het is Uw wil.*



*Ik ben zo bang
Geef mij uw hand, o Heer
U greep me vast
U liet hem los
U nam hem weer.*

Wij houden dankbaar de herinnering
levend aan

Mieke Scheffer - Kaptein

Zij werd geboren te Oldenzaal op
14 november 1936. Zij was 35 jaar gelukkig
getrouwd met Cor Scheffer. Op 31 januari
1997 is zij overleden. In de H. Hartkerk te
Hengelo hebben we op 5 februari afscheid
van haar genomen. Daarna hebben we haar
begeleid naar het crematorium te Almelo.

Daags vóór de verjaardag van haar moeder
is zij te vroeg van ons heengegaan. Haar zul-
len wij altijd als een lieve vrouw en een bui-
tengewone moeder blijven missen. Aan haar
door ziekte uitgeput leven kwam nog een on-
verwacht einde. Ze kon niet meer.

Van haar bewaren we de mooiste herinnerin-
gen in ons hart. Zij wilde anderen graag ge-
lukkig maken. Zij bleef in iedere mens het
goede zien. Ze was eertlijk en had een hekel
aan roddelen. Ze wilde het liefst dat botsin-
gen onmiddellijk werden goed gemaakt. En
het was een vrouw die alles kon missen.
Zo kreeg ze door haar levenshouding de
mooiste banden met mensen en was zij voor
haar dochter Ellen ook een lieve vriendin.

Oldenzaal bleef altijd in haar gedachten. 'Als
we oud zijn, gaan we terug'. Het is haar niet
meer gegund. Ze hoopte in leven te blijven.
Ze zou zeker weer gaan kaarten en gezellig
winkelen.

Maar de dood heeft niet het laatste woord.
Moge zij zoals de heilige Maria, die ze bij-
zonder vereerde, opgenomen zijn in de eeu-
wige liefde van haar God en Heer.

Wij danken allen die met ons meeleeften tij-
dens haar ziekte en na het overlijden van
mijn lieve vrouw en mijn onvergetelijke moe-
der.

C.A. Scheffer
Ellen