





Tot een blijvende gedachtenis aan:

## Frans Karsten

Echtgenoot van Theresia Aleida van der Veen  
Drager van het Ereteken voor Orde en Vrede  
met de jaargespren 1946-1947-1948-1949

Frans werd geboren op 10 januari 1925 te Coevorden. Op driejarige leeftijd is hij met zijn ouders naar Almelo vertrokken, waar hij door het H. Doopsel in de R.K.-kerk werd opgenomen.

Opgroeiend in Almelo ontmoette hij op 15-jarige leeftijd zijn Trees, maar voor Frans het leven met Trees kon delen moest hij als dienstplichtige zijn vaderland dienen in het voormalig Nederlands-Indië.

Na terugkomst in Nederland is hij met Trees herenigd en zijn zij op 10 augustus 1954 in het huwelijk getreden, waarna ze samen aan hun toekomst konden werken.

Veel plezier vond hij in het werk in de "Poort van Kleef" en later bij de Twentsche Courant, waar hij 32 jaar als acquisiteur heeft gewerkt.

Naast zijn werk besteedde Frans al zijn aandacht aan zijn gezin en later ook aan zijn kleinkinderen, en aan zijn geliefde voetbalsport waarin hij bij zijn club Heracles een uitzonderlijk voetbaltalent bleek te zijn.

In zijn vakanties trok Frans met Trees en de kinderen door Zuid-Europa en later, toen de kinderen uit huis waren, vonden ze hun stek in Zeeland waar ze tweemaal per jaar met de caravan neerstreken.

Zeer geïnteresseerd en meelevend was Frans in de prestaties van zijn kleinkinderen, die op zwemgebied al de hoogste prestaties leverden. Stilzitten kon Frans niet. Hij was altijd bezig...was het niet in de tuin dan was het wel aan het verbeteren van zijn huis. Ook kon iedereen een beroep op Frans doen. Met woord en daad stond hij altijd voor iedereen klaar...een karaktereigenschap die hij aan zijn kinderen heeft doorgegeven.

Frans is overleden op 12 september 1998 te Almelo.

*Hij had nog zoveel plannen,  
hij wilde nog zoveel doen.*

*Het is voorbij,  
het hoeft niet meer.*

*Het is niet meer dan, maar toen.*

Wij danken u voor uw belangstelling en medeleven.

Th.A. Karsten - van der Veen  
kinderen en kleinkinderen