

God, geef ons kracht,  
kracht om vast te houden  
en kracht om los te laten

*Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken,  
Raak je mijn hart nog duidelijker aan.*



\* 24 februari 1951  
† 18 oktober 2013

Liefdevol aandenken aan

## Jurriën Karsten

Echtgenoot van Greet Karsten – Kerkveld

Pa werd geboren op 24 februari 1951 in Daarlerveen als eerste kind van Derk en Dine Karsten en groeide op aan de Brugstraat. Na de Mulo is hij aan het werk gegaan, eerst bij Nijen Twilhaar in Vriezenveen, daarna bij fietsengroothandel Moeken in Almelo. In de avonduren ontwikkelde hij zich verder door het volgen van verschillende opleidingen en cursussen. Vanaf 1978 is pa in dienst gekomen bij de toenmalige GGD in Almelo, nu Regio Twente in Enschede.

Pa en ma hebben elkaar ontmoet bij dansschool Schrijver in Almelo en zijn getrouwd op 30 augustus 1974. Ze hebben eerst aan de Johannesbosboomstraat in Almelo gewoond. Na een tijdelijke woning aan het Oosteinde zijn ze in 1981 verhuisd naar de Zilvermeeuw in Vriezenveen. Zij kregen drie kinderen.

Jurriën genoot ontzettend van werken, of zoals hij zelf zei: 'mijn werk is mijn hobby'. Of dat nu was in zijn functie als financieel adviseur bij de Regio Twente, zijn eigen administratiekantoor, klussen thuis en bij de kinderen of in de groentetuin aan het Oosteinde. Werken was zijn lust en zijn leven.

Integer, eerlijk, verantwoordelijk en veel humor zijn belangrijke kenmerken van pa. Hij hechte aan regels, normen en waarden, maar kon ook verrassend ruimdenkend zijn. Pa was een mensenmens, uit alles wat hij deed bleek dat hij leefde naar zijn geloofsovertuiging: 'Heb uw naaste lief als uzelf'. Voor pa maakte het niet uit wie je was of wat je deed, hij liet iedereen in zijn waarde.

Jurriën is 12 jaar kerkvoogd geweest bij de Westerkerk in Vriezenveen. Daarnaast was hij een aantal jaar lid van het dagelijks bestuur van de kerkenraad. Ook in de jaren daarna bleef hij zich op verschillende manieren inzetten voor de kerk.

Begin maart kreeg pa het heftige bericht dat hij ernstig ziek was. Na een zware operatie in april leek het in eerste instantie de goede kant op te

gaan. Totdat hij vanaf augustus herhaaldelijk geconfronteerd werd met lichamelijke klachten. Op 27 september kreeg hij het afschuwelijke bericht dat hij uitzaaiingen had en er geen behandeling meer mogelijk was.

Na 27 september heeft pa nog ontzettend genoten van een week aan het strand en uit eten met de hele familie. In de twee weken daarna ging zijn gezondheid met de dag achteruit. Ondanks zijn ziekte bleef pa positief en hield zijn humor. Hij liet in de laatste weken meer zijn gevoelens zien en gunde ons daarmee een blik in zijn wereld achter het harde werken en grappen maken. In de afgelopen periode hebben we mede hierdoor nog intenser van hem mogen genieten.

Positief verrast was hij over de enorme hoeveelheid kaarten en andere steunende berichten die hij ontving sinds begin maart. Er is geen dag voorbij gegaan dat er geen bloemen of kaarten werden bezorgd. Ook het bezoek dat hij veelvuldig heeft ontvangen werd door hem enorm gewaardeerd. Dit heeft hem en ons erg goed gedaan.

Op 1 november aanstaande zou pa 35 jaar in dienst zijn bij de Regio Twente. In verband met zijn ziekte had pa zijn pensioen vervroegd naar 1 december van dit jaar. Helaas heeft hij daar niet meer van mogen genieten.

Wij zijn erg verdrietig dat wij hem nu al moeten missen, maar dankbaar voor de prachtige mens die hij was en de herinneringen die hij achterlaat.

Lieve Jurriën, pa, opa, we zullen je ontzettend missen.  
Het ga je goed!

Wij willen iedereen bedanken voor het medeleven en de steun, het doet ons goed.

Greet Karsten,  
kinderen en kleinkinderen

Vriezenveen, oktober 2013  
De Zilvermeeuw 79