



Gedenk in uw gebeden

Grada Kaspers

echtgenote van

Hendrikus Gerhardus Noordink

Zij werd geboren te Haaksbergen op 26 mei 1900. Heel onverwachts overleed zij te Haaksbergen op 13 december 1978. Haar lichaam werd te rusten gelegd op het kerkhof van de Bonifatiusparochie aldaar op 19 december d.a.v.

Moeder is onverwachts van ons heengegaan. Maar zij was niet onvoorbereid. Daarvoor werd haar leven gekenmerkt door haar blijheid en vroomheid.

Zij heeft hard gewerkt en vele zorgen gekend. Met haar man met wie zij ruim 55 jaar was verbonden, heeft zij haar beste krachten gegeven voor haar gezin. En immer wist zij haar opgewektheid te bewaren.

Daarnaast was zij een gelovig mens. Wat zij zag als haar plichten, heeft zij trouw vervuld. Zij heeft gebeden. Zolang zij kon ging zij naar de kerk en jarenlang heeft zij de communie thuis ontvangen. Dat was haar godsdienstigheid waarin zij kracht en steun vond.

Moeder is lang bij ons gebleven. Wij zijn er dankbaar voor. God let vooral op de inhoud van het leven. Daarom hopen en vertrouwen wij dat God de getrouwheid van haar leven zal lonen met de eeuwige vreugde.

Voor uw deelneming zegt de familie u haar welgemeende dank.