



Gebod tot onzen Heer Jesus Christus den Gekruisigde. (AFLAATGEBED)

O goede en allerzoetste Jesus, zie, ik werp mij op de knieën voor Uw aanschijn neder. Wil in mijn hart prenten levendige gevoelens van geloof, hoop en liefde. Geef mij een oprecht berouw over mijn zonden met het vaste voornemen, mij daarvan te beteren. Dat bid en smee ik U met al de vurigheid van mijn ziel. Vol ontroering en smart beschouw en overweeg ik daarbij Uw vijf wonden, er aan denkend, wat reeds de profeet David U, goede Jesus, over Uzelf liet zeggen: Zij hebben mijn handen en voeten doorboord. Zij hebben al mijn beenderen geteld.

Dit gebed worde gebeden voor een beeld van den gekruisigten Zaligmaker; daarna bidde men tot intentie van Z.H. den Paus. Zeker voldoende is één Onze Vader, één Weesgegroet met Eer aan den Vader.

Gedenk in Uw gebeden en H. Misoffer
de Ziel van Zaliger

HERMINA TE KATE

Echtgenote van

MARTINUS VENUS

geboren te Etten (gem. Gendringen) 11 Maart
1863; overleden, na gesterkt te zijn door de H.H.
Sacramenten der Stervenden, 11 Februari 1951
en begraven 14 Februari d.o.v. op het R.K. Kerk-
hof aldaar.

God had haar een leven toebedacht, rijk aan
jaren gelijk Christus in het Evangelie sprak van
die Heer die de rijkdom van zijn talenten verdeel-
de onder zijn dienaren. Voor haar is de tijd van
werken voorbij en afgesloten. God zal haar reken-
schap en verantwoording hebben gevraagd, maar
dan weer met die woorden uit het Evangelie: „Vijf
talenten heb ik U gegeven, vijf andere hebt gij er
bij verdiend. Welaan dan goede en getrouwe
dienstknecht, treedt binnen in de vreugde des
Heren!”

Inderdaad heeft zij als de eenvoudige en arme
van geest gewoekerd met de tijd die God haar had
toegemeten. En bij anderen én in haar eigen huisge-
zin, zelfs op haar hoge leeftijd, was zij in arbeid-
zaamheid, in plichtsgetrouwheid en in haar groot
Godsgeloof een voorbeeld voor allen die haar
ontmoetten.

Nu is zij niet meer en in het huisgezin waar zij
tot in haar hoge ouderdom zolang vertoefde, is
een leegte ontstaan die slechts overbrugd kan wor-
den met de gedachte der Kerk uit haar doden-
officie: „het leven verandert slechts en wordt ons
niet ontnomen!”

Heer geef haar de eeuwige rust en het eeuwige
Licht verlichte haar, dat zij moge rusten in vrede.

ONZE VADER — WEES GEGROET